

Wist je dat...

- ... we deze morgen wakker werden met een blauw-roze hemel...
- ... de buikjes weer goed gevuld werden met een lekker ontbijt?
- ... we na het ontbijt de paarden mochten voorzien van een proper bedje... (de kakjes opkuisen en vers stro in de stallen deden) ...
- ... er toch wel heel wat harde werkers in ons klasje zitten ...
- ... we vandaag paardrijles kregen van Bruno ... but ... we don't talk about Bruno ...
- ... het midden van de piste wordt aangeduid met een onzichtbare letter 'X' ...
- ... we hier niet moesten op zoek gaan naar een schat ...
- ... de andere letters wel zichtbaar waren en we van 'A' naar 'C' mochten draven ...
- ... onze ruiters vandaag allemaal stevig de teugels in handen hadden ...
- ... Jerome niet alleen de man is van Elodie, maar sinds 6 weken ook het kleinzontje van Katrien en Bruno ... but ... we don't talk about Bruno ...
- ... iedereen om 12 uur bijna omver viel van de honger...
- ... de kippenbouillonsoep, de rijst met kippensaté, perziken en currysaus dan ook net op tijd kwamen...
- ... we na het middageten te voet tot bij imker Johan wandelden...
- ... we hier een lekker lepeltje honing mochten proeven...
- ... de Aziatische hoornaar een echte trendsetter is: je kan hem herkennen aan zijn gele bottekes ;-) ...
- ... hij heel graag op bijen jaagt, hun kop eraf bijt en met het proteïnerijke achterlijf terug naar zijn nest vliegt...

... het bij wet dus toegestaan is om de hoornaar te doden en zo onze bijen te redden ...

... we nog een laatste tussenstop maakten in de speeltuin...

... we bij onze terugkomst in Groenhove zagen dat Bruno zijn platanen gesnoeid had... but ... we don't talk about Bruno ...

... we deze avond lekkere pizza's voorgeschoteld kregen...

... het daarna tijd was om de kamers al wat op te ruimen en een lekker doucheke te pakken...

... in sommige kamers de vloer opeens terug zichtbaar werd...

... we onze eetzaal omtoverden tot een heuse cinemazaal...

... de laatste avond afsloten met "101 echte dalmatiërs"...

... we tijdens de pauze getrakteerd werden op een zakske Croky...

... om 22.00 uur iedereen blij was zijn bedje te zien...

... we uitkijken naar de laatste paardrijles van deze week, maar stiekem ook om jullie terug te zien

Tot morgen!